

## Nils Berglunds bilder från I 21 och T 3:s kamratföreningars julfest 2021

Julfesten ägde rum i Multrå församlingsgård klockan 1400-1600 den 4 december. I festkommittén ingick Marianne Höglin (sammankallande), Helena Höglin och Margit Naucér. Fotograf samtliga bilder Nils Berglund.



*I 21: s ordförande Hans Naucér hälsade deltagarna välkomna till julfesten. Till höger om Hans ses fr v Marianne Höglin och Lena Viborg.*

I sitt välkomsttal sammanfattade Hans I 21:s kamratförenings verksamhet från bildandet 1936 fram till i dag. Hans sa att under beredskapsåren låg föreningsverksamheten, på grund av världsläget i stort sett nere. Efter beredskapsåren kom regementscheferna att vara föreningens ordförande, en trend som bröts först med regementets nedläggning år 2000. Under de senaste tio åren har föreningen varit mer aktiv än någonsin tidigare. Den har arrangerat studiecirkel, haft sammankomster varannan vecka, gett ut två omfattande böcker med biografier och anordnat flera jubileer. Vi står nu inför en ny fas i föreningens utveckling då I 21 återetableras.



*P-O Svensson uppskattad musiker, sångare och lekledare svarade för en stor del av dagens program. Med sånger som "Jag drömmer om en jul hemma" och "Julen är här" kom publiken snabbt i julstämning och på lekhumör.*



*Lars Hägglund, vår alldeles egen poet, serveras glögg av Margit Naucér, t v Marianne Höglin.*



*T v med ryggen mot kameran Ingrid Olovs, bortom henne, skymd Kerstin och Kjell Nilsson. T h närmast kameran Ted Olovs, P. J. Odelberg och Sten Lönn. I goda vänners lag och med gott fika blir stämningen hög och tiden går fort.*



*Festkommittén hade anordnat ett stort lotteri med 300 lotter och massor av fina vinster. Tre prisbord med lotterivinster, helt i klass med en större skidskyttetävling uppe på Hallstaberget. Festfixaren Marianne Höglin drog vinstnumren och föreningens sekreterare Lars Boström höll i skålen vid dragningen.*



**TOMTEN**  
 tomten kommer,  
 tomten går först,  
 nissarna följer efterpå,  
 små är nissarna  
 men stora ändå,  
 bistår tomten  
 de samtliga gör,  
 paket på paket  
 färdigställer de  
 när julen kommen är,  
 vi är färdiga,  
 nu far vi,  
 tomten tar plats,  
 nissarna tar plats,  
 det går undan,  
 farten är hög  
 redan från starten,

vida kring,  
 vida kring  
 snön nu yr,  
 oj så skoj,  
 oj så skoj ändå  
 när julen kommen är,  
 vi är framme,  
 nu går vi,  
 morgonen gryr,  
 faller gör snön,  
 slott och koja,  
 torp och stuga,  
 besök bara snart får  
 när julen kommen är,  
 tomten kommer,  
 tomten går först,  
 nissarna följer efterpå.  
 Lars Hägglund



*Lars Hägglund, i mitten längst upp, läste sin nya juldikt TOMTEN. Här liksom på föreningens julkort illustrerad med hjälp av några ur styrelsen. I vänstra raden uppifrån och ned Hans Naucér och Sören Nilsson. I högra raden överst Sten Lönn och under honom Lars Boström. Foto Nils Berglund. Montage Hemsidan.*



*Marianne Rulander och Kerstin Nilsson tävlade i grenen "dansbanekunskap". Det gällde att kunna namnet på de orter där kända dansbanor i Ångermanland och Medelpad låg. En jämn tävling som Marianne vann med en poäng.*



*Tävlingen i "dansbanekunskap" avslutades med dans. De två tävlande fick bjuda upp var sin kavaljer. T v ses Kerstin Nilsson och Kjell Litström och till höger Marianne Rulander och Kalle Ström.*



*Kommunister Pär-Jonas Odelberg medverkade på julfesten. Pär-Jonas är utsedd till militärpastor på I 21. I vardagslag är han präst i Svenska kyrkan Sollefteå med, sedan många år, särskilt ansvar för Graninge församling.*

Pär-Jonas uppehöll sig i sin betraktelse vid advent och adventsljusen. För varje ljus som han tände tände läste han en strof ur "Månadens bön i decemer 2021" av Margareta Melin.

Adventsljusen tänder vi  
ett efter ett:  
en brinnande bön  
för sanning och rätt.

Det andra skall lysa  
för alla jag känner  
att alla får plats  
och kan leva som vänner.

Det fjärde skall lysa  
för marken och skogen  
för luft och för hav  
Och vår framtid på jorden.

Det första skall lysa i mig  
djupt härinne  
bevara mitt hjärta  
och värm mitt sinne.

Det tredje skall lysa  
för alla som lider  
som kämpar och drömmer  
om lyckliga tider.

Adventsljusen tänder vi  
ett efter ett:  
en brinnande bön  
för sanning och rätt.

Efter ljuständningen sjöngs psalmen 116 "Nu tändas tusen juleljus". Som julbön bad Pär-Jonas med orden i psalmen 645:1-2 " Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt i signad juletid", av Topelius. Som avslutning sjöngs julpsalmen 114 "Stilla natt".



*Julfesten avslutades med att deltagarna till ackompanjemang av P-O Svensson unisont sjöng "O helga natt, o helga stund för världen". En fin avslutning på en väl förberedd och genomförd julfest. Stort tack till festkommittén och de medverkande. Längst bort i bild P-O Svensson, t v Ivan Pettersson, t h Eva Modén och Olle Wikström.*

Julfesten var kamratföreningens sista aktivitet för i år. I januari drar vi igång verksamheten igen. Studiecirkeln startar den 18 januari kl 0900 och mötesplatsen är som vanligt i ABF-lokalen på Djupövägen.

Den stora händelsen i januari är invigningen av Västernorrlands regemente som kommer att äga rum i I 21-regementspark kl 11 söndagen den 16 januari 2022. Vid otjänlig väderlek kommer invigningen att ske i Niphallen. Hans Kungliga Höghet Prins Carl Philip, försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavaren Micael Bydén kommer att delta i invigningen.