

En del av mitt liv tillbringade jag på I 21

Av Mats Hemström



Mats Hemström växte upp i Sollefteå. Han gjorde värnplikten på I 21 1961-62 och har varit verksam som VVS-ingenjör i Stockholm. Han bor nu i Mariestad i Västergötland.

Det började något halvår innan inryckningen. Jag och några andra skulle ”spela Tarzan” vid mönstringen för att slippa det värsta. Då frågade inskrivningsofficeren om jag hade något lyte. Ja svarade ”Jag är plattfot.” Svaret kom omedelbart ”INF-ANTERIET I 21” där jag hamnade som ammunitionsunderbefäl. Jag har aldrig ångrat mitt svar. Jag gick från att vara pojke till en ung man.

Jag ryckte in på motorkompaniet under kapten Allan Noring och min plutonchef var fanjunkare Uno Hedberg. Nu hör det till saken att vi bodde granne med Hedbergs i Nipstaden. Min pratglade och humoristiska fader uppmanade Hedberg att han skulle vara snäll mot sonen. Kapten Noring var klasskamrat med min faster vilket kanske också bidrog till min tur.

Jag låg bra till hos Hedberg och fick en del specialuppdrag som att ta ut en bil och köra ärenden.

Jag minns speciellt en episod där Hedberg uttryckligen menade att han ledde plutonen strikt genom eld och vatten.

Så en dag kom det en ung man från Karlberg med vita handskar.¹ Han beordrade plutonen ”Framåt marsch!” Så dök en av björkarna framför matsalen upp och hela första grupp stannade och resten av plutonen marscherade vidare. Den unge mannen bjöd oss på glass, dagen efter, och så var vi bästa vänner.

Jag hade flickvän och sökte ständigt permis på söndag natt för att få vara tillsammans med henne. En gång under mina tio månader sökte jag inte nattpermis. På fredag eftermiddagen den veckan kommer då Noring rytande ”Hemmmmmström”. Skräckslagen tänkte jag ”Vad har jag nu ställt till med”. Då säger Noring ”Är Hemström sjuk, då han inte har sökt permission?”

¹Den unge mannen var en fänrik. Fänrik var då liksom nu den lägsta officersgraden.

Min far Holger var rörmokare och drev en egen rörfirma i Sollefteå varför jag tidigt lärt mig en hel del om rörmokeri. Jag fick också tillfälle att utöva rörmokeri i fält. Vi låg i bivack på Tjärnmyren i två veckor och jag framförde då de möjligheter som jag såg i att dra fram vatten till fältköket och våra tvättplatser. Otroligt populärt var resultatet av mitt arbete.

Vilken god mat vi fick på I 21. Jag har nog aldrig upplevt bättre på någon restaurang av den storleken. Tänk att kålpuddingen var så god så att jag bytte bort min efterrätt, glass med chokladsås, mot Kjell Fahléns kålpudding.

Förrådsförvaltare Evert Murén hade alla mina kamrater stor respekt för. Gjorde man inte rätt när man kom in till honom på intendenturexpeditionen åkte man ut för att göra om och göra rätt. När undertecknad kom in var det en annan ton ”Slå dig ner Mats”. Förklaringen var att vi fiskade lax tillsammans. Så jag tjänade en och annan krona genom att gå in till Murén och visa upp mina kamraters trasiga persedlar.

1962 gjorde jag FN-tjänst som skyttegruppchef vid den 17 svenska FN-Bataljonen i Gaza. Men det är en helt annan historia.



Nattpatrull färdig att utgå från Camp Baldersborg i Gaza 1962. Gruppchef Mats Hemström är andre man från täten. Foto från Mats Hemström.

Mina slutord måste vara att militärtjänsten formade mig som person. Militär uttryckning civila kläder. MUCK!