

# Från fänrik på I 21 i Sollefteå till domprost i Härnösand

Av Sten Lönn.

**Kent Nordin, Domprost i Härnösands stift, biskopens ställföreträdare, var inbjuden att tala under rubriken *Från fänrik på I 21 till domprost i Härnösand* på Hullsta Gård den 21 februari i samband med I 21 och T 3 Kamratföreningars Kamratlunch.**



*Kent Nordin.*

*Foto Nils Berglund.*

Kent Nordin föddes 1965 i Östersund. Familjen flyttade till Frösön. Han döptes i Frösö prästgård. Familjen flyttade vidare till Ö-vik, Sala, Sundsvall, tillbaka till Ö-vik igen och sen till Domsjö där han konfirmerades 1980. Under konfirmationstiden väcktes Kents intresse för kyrkan.

I juni 1984 ryckte Kent in till grundutbildning, på 8. Norrlandsskyttekompaniet<sup>1</sup> på I 21, som kompanibefäl i pansarvärnstjänst.

Kent kommer än i dag ihåg inryckningsdagen med inmönstring, uthämtning av all utrustning och alla genomgångar.

Han har bara positiva minnen från värnplikten. Han minns särskilt slutövningen i Värmland.<sup>2</sup> För en pansarvärnspluton<sup>3</sup> innebar övningen en ständig förflyttning, "att vara överallt och ingenstans". Han ersatte de ordinarie bandvagnsförarna som blev uttröttade av de ständiga förflyttningarna och körde själv under den fortsatte övningen mer än 30 timmar. Under hemresan med tåg från Mora till Sollefteå sov han, inte överraskande, 36 timmar i följd.

Våren 1985 och 1986 var han med och gick högvakt. Sommaren 1985 var han elev vid Kadettskolan<sup>4</sup> på I 5 i Östersund. Under tiden i Östersund genomgick han på sin fritid en civil utbildning i fallskärmshoppning.

---

<sup>1</sup> Ett Norrlandsskyttekompani var anpassat för strid i väglös terräng. Det var utrustat med Bandvagn 206 (Bv 2016) och Pansarvärnspjäsbandvagn 2062 (Pvpjbv 2062) båda fordonen tillverkade av Hägglunds i Örnsköldsvik. All personal vid kompaniet transporterades uppsutten. Bandvagnarna gav kompaniet mycket stora rörlighet i nästan all slags terräng. Norrlandsskyttekompanierna är i dag avvecklade.

<sup>2</sup> FMÖ-85, Västgräns, genomfördes den 18-27 februari i Värmland och sydvästra Dalarna. I övningen deltog 100 stridsflygplan, 12 helikoptrar, 600 bandfordon, 5000 hjulfordon och 21 600 man.

<sup>3</sup> I förbandet ingick två pansarvärnspjäsbandvagnar 2062 (Pvpjbv 2062 med 9 cm pansarvärnspjäs 1110 (Pvpj 1110), två 8, 4 cm granatgevär m/48 (Grg m/48), två 7, 62 mm kulsprutor (Ksp 58) och två bandvagnar 206 (Bv 2016).

<sup>4</sup> Kadettskola var den avslutande delen av värnplikten för värnpliktiga som var uttagna till kompanibefälsutbildning.

Efter Kadettskolan bar det av till Umeå och Officershögskolan för utbildning till officer. Där var han, inför en övning vintern 1986, med om att rekognosera från en helikopter där piloten inte tvekade om att flyga på lägsta möjliga höjd. Något som Kent i dag beskriver som en fantastisk upplevelse.



*Kents kurskamrater 1986 och deras sysselsättning i dag. Främre raden från vänster Ulf Skoglund överstelöjtnant på Arméstaben i Enköping, Ulf Sawander teknikkonsult Ö-vik, Peter Östman överstelöjtnant och stabsofficer på EU:s Militära Stab (EUMS) Bryssel. Bakre raden fr v Kurschef Hans Naucleur, Jan Vall överstelöjtnant Högkvarteret Stockholm. Peter Sehlin arbetsförmedlare Sollefteå och Kent Nordin domprost Härnösand. Foto från Västernorrlandingen 1987.*

Under Officershögskolans elevers praktikutbildning på hemförbandet sommaren 1986 fick Kent och de andra fem eleverna i officerskurs 1986/87 en exklusiv överkurs i vapentjänst av sin skolchef Hans Naucleur. Hans var förutom deras skolchef även försöksledare för de omfattande skarp- och prickskytteförsök som under åren 1984-1991 bedrevs vid regementet.

Under några övningspass fick Kent och hans kamrater pröva på de övningar och försök som bland annat lett till att det svenska försvarets anskaffade prickskyttegevär Psg 90<sup>5</sup>.

Samma år kom Kent vid ett studiebesök i Karlsborg för första gången i kontakt med den belgiska automatkarbinen Fabrique Nationale Carabine.<sup>6</sup> Det vapen som senare kom att bli det svenska försvarets enhetsvapen.

---

<sup>5</sup> Prickskyttegevär 90 (Psg 90) är en svensk vidareutveckling av ett brittiskt prickskyttegevär tillverkat av Accuracy International. Psg 90 antogs av det svenska försvaret 1990.

<sup>6</sup> Automatkarbin 5 (Ak 5) med kaliber 5,56 x 45 NATO är en svensk version av den belgiska automatkarbinen Fabrique Nationale Carabine. Den antogs av det svenska försvaret 1986.

Kent betonade att den ledarskapsutbildning han fick lära sig på Officershögskolan i Umeå har varit honom till stor nytta under även under åren som präst.

Under våren 1987 läste han, för att få påbörja studierna till präst, på tre veckor in en nödvändig utbildning i filosofi.

I juni 1987 blev han fänrik.<sup>7</sup>



*Kent Nordin i berättartagen på Hullsta Gård. Foto Lars Boström.*

Under de fem åren som Kent studerade till präst var han tjänstledig från I 21.

En orsak till vägvalet var den negativa utvecklingen av försvaret och att kallelsen att bli präst, en kallelse som blev allt starkare för honom.

Under de fem åren i Uppsala träffade han sin blivande hustru Birgitta. Hon var också präststuderande. De gifte sig 1990.

Kent prästvigdes i Luleå domkyrka 1992. Kent hade därmed nått sitt förstahandsmål.

Samma år prästvigdes hans hustru och samma år avgick han på egen begäran som fänrik.

---

<sup>7</sup> Den lägsta officergraden i Sverige.

Efter prästvigningen flyttade Kent och Birgitta till Lycksele. Egentligen var tanken att de skulle stanna i Lycksele i högst ett par år. Det blev 25 år, först som pastorsadjunkt<sup>8</sup> och från 1993 som komminister<sup>9</sup>.

Under åren 1995 – 2000 var Kent fördelningspastor i 6. Fördelningen<sup>10</sup> med årlig stabsövningsvecka i Boden.

1999 deltog han som Chief Religious Service under Operation Cooperative Guard i Vyskov Tjeckien inom ramen för Partnership for Peace.<sup>11</sup>

År 2000 avvecklades 6:e fördelningen.

Kent blev 2002 kyrkoherde i Lycksele<sup>12</sup> och fyra år senare kontraktsprost i Södra Lapplands kontrakt.<sup>13</sup> I samband med den stora pastoratsbildningen 2014 blev han kyrkoherde i Södra Lapplands pastorat<sup>14</sup>.

2016 fick hustrun Birgitta uppmaning att söka en tjänst på Härnösands stift. De gjorde då en resa till Härnösand och ett första besök i domkyrkan. *“Den minsta domkyrkan men med det största hjärtat”* enligt Mark Levengood.

Birgitta sökte och fick tjänsten i Härnösand.

Den 29 januari 2017 avtackades Kent av Södra Lapplands pastorat efter 25 års arbete. Ett arbete som för honom innebar att bli ett med folket.

Den 2 april 2017 installerades han som Domprost<sup>15</sup> i Härnösands stift.

Kent har en rik fritid. Han spelar golf och är distriktsdomare i Norr- och Västerbottens golfförbund. Han snickrar på familjens stuga som är strategiskt belägen vid Puttoms golfbana utanför Ö-vik. Han plockar också gärna kantareller, jagar, fiskar med fluga, och fotograferar.

---

<sup>8</sup> Pastorsadjunkt är den första tjänsten för en nyvigdpräst. En pastorsadjunkten har en handledare.

<sup>9</sup> En komminister innehar ordinarie prästtjänst. Ordet komminister betyder medtjänare och en komminister är kyrkoherdens medhjälpare.

<sup>10</sup> Fördelningspastor, var själasörjare vid en fördelning. En fördelning var ett stort svenskt militärt förband som omfattade flera brigader. En brigad har normalt cirka 5000 soldater.

<sup>11</sup> Nato projektet Partnerskap för fred startades 1994. Dess syfte är att skapa förtroende mellan Nato och Europeiska stater och före detta Sovjetunionen.

<sup>12</sup> En kyrkoherde är en präst som är arbetsledare och chef för en församling eller ett pastorat med flera församlingar.

<sup>13</sup> Södra Lapplands kontrakt är ett kontrakt i Luleå stift. Kontraktet bildades 1990, med namnet Lycksele-Sorsele kontrakt, av Lycksele kontrakt och Sorsele kontrakt. Kontraktet ändrade senare namn till Södra Lapplands kontrakt.

<sup>14</sup> Södra Lapplands pastorat är ett av Sveriges till ytan största pastorat. I pastoratet ingår Vilhelmina församling, Lycksele församling, Åsele-Fredrika församling, Dorotea- Risbäck församling och Stensele församling.

<sup>15</sup> Domprost kallas en kyrkoherde i en domkyrkoförsamling. En domprost är biskopens ställföreträdare. Han utför på uppdrag av biskopen kyrkoinvigningar och kyrkoherdemottagningar m m.





*Församlingsborna i Lycksele avtackar "handgripligen" sin herde. Foto från Kent Nordin.*



*Efter sitt trevliga föredrag avtackades Kent Nordin av I 21kamratföreningens ordförande Hans Naucclér. Här studerar de i årsboken Västernorrälänningen 1987 bilden med Kent och hans kurskamrater. Foto Nils Berglund.*

I 21 och T 3 kamratföreningar tackar Kent för besöket och önskar honom all lycka och framgång.