

# Stellan Bäste Soldat vid Livkompaniet 1973-74

Av Stellan Nilsson



*Min hemby Silsjönäs sedd från östra sidan av Fjällsjöälven sommaren 2022. Mitt barndomshem ligger bortom mitten gårdssamlingen. Foto Bertil Olofsson.*

Jag har ställt mig sex frågor till mig själv om värnplikten på Livkompaniet på I 21 och Bäste Soldat.

## **Varför blev det I 21?**

Blev först uttagen till plutonschefsutbildning på en infanterikanonvagnspluton vid P 5 i Boden. Sökte förflyttning till I 21 för att kunna fortsätta spela fotboll för Backe IF. Förflyttningen beviljades och jag kom till Livkompaniet på I 21 för att utbildas till skytteplutonchef<sup>1</sup>.

## **Vilka befäl kommer jag ihåg?**

Major Jan ”Janken” Nilsson var chef för Livkompaniet. Han var inte med så ofta i den dagliga verksamheten. Vi hade i regel övningar som leddes av kaptenerna Lennart Bergström och Enar Boman. Båda två mycket vältränade herrar som anordnade realistiska och entusiasmerande övningar. Lennart Bergström som var en ivrig berättare av allehanda medryckande skrönor hade vi, av äldre kamrater, hört talas om redan före inryckningen.

---

<sup>1</sup> Utbildningen var 15 månader lång. Vid grundutbildningens slut utnämndes eleverna till sergeanter och krigsplacerades som chefer för skytteplutoner. En skyttepluton omfattade plutonsstab, 3 skyttegrupper och 1 granatgevärsgrupp. Plutonen disponerade 2 kulsprutor, 2 granatgevär och en bandvagn eller hjultraktor.



*Jag skrev in mig i Backes fotbollshistoria genom att bli första målskytt på Backes nya fotbollsplan 1976. Fotboll har alltid varit mitt intresse och jag spelade under några säsonger även för Junsele IF. Tidningsurklipp Nya Norrland den 3 juli 1976*

### **Hur var dagarna på livkompaniet?**

Ett välfyllt program. Mestadels övade vi i närområdet. Längre övningar ägde rum i Graninge området. Flera dagar i veckan hade vi kvällstjänst med vapenvård teori eller annat. Själva infanterilivet var väl inte världens roligaste men vi fick andas frisk luft och bra med motion. Livkompaniets kasern låg utanför grindarna, så vi hade stor frihet att komma och gå.

Maten höll bra klass och i stort sett varje dag var vi på "markan" och fikade eller spelade flipper spel. På fredagarna gällde det att ha kräm i bilbatteriet inför hemresan. Vintertid var det inte ovanligt med startproblem!

### **Några speciella händelser som jag inte glömmer!**

Vi PBS: are<sup>2</sup> kom så småningom ut på kompanierna där vi skulle föra befälet. Vid en mycket kylig övning i Graninge, var det ett par killar som frös och ville hem. Dag två när alla var ute tände man helt enkelt på graniset och halmen i ett större tält. Allt brann upp, inklusive ett par vapen. De flesta där ute hade sina misstankar mot två grabbar men det hela gick inte vidare till utredning och om jag inte minns alldeles fel så avbröts övningen.

<sup>2</sup> *Plutonsbefälsskoleelever*

## **Kuriosa.**

Inne på området fanns ett litet bibliotek. Dit brukade jag gå ibland när man ville ha det lite lugnt kring sig. Snart upptäckte jag att det fanns en liten fin toalett där. Ett riktigt fynd i jämförelse med båsen inne på kasernen.

## **Efter värnplikten**

1979 flyttade jag till Gävle för utbildning och har nu bott här i mer än 44 år. Jag har mestadels arbetat som speciallärare på ett gymnasium. Har en sommarstuga i min barndoms by i Silsjönäs, Ångermanland. Där har jag också mitt nya intresse, att sköta min skog. Motion och frisk luft får man då gratis som en bieffekt!



*Efter mina rundor i skogen brukar jag koppla av på min bastuflotte. Då är livet som bäst. Bättre kan det inte bli. Kortet har jag tagit från min stuga. Flotten ligger vid en vik till Fjällsjöälven. Bortom viken ligger byn Noret.*

## **Varför blev jag framröstad som bäste soldat?**

Någon gav mig rådet att i det militära skall man inte utmärka sig åt varken det ena eller andra hållet. Sedan tyckte jag om att tävla i skidåkning terränglöpning och skytte mm. Övrigt blev jag och den fina medaljen och diplommet är jag fortfarande väldigt stolt över.

Till sist, jag kom just att tänka på att det i år är 50 år sedan jag ryckte in på I 21.