

# Min militära bana

Av Gun Persson

Min militära bana började när jag som 19-åring ryckte in på A4 i Östersund i januari 1996 som KB-elev. Under utbildningen var jag den enda kvinnliga värnpliktiga, det var ju frivilligt för kvinnor då och jag var själv tvungen att söka för att få göra värnplikten. I mars 1997, efter 15 månader, var det dags för muck, och vi var den sista kullen som utbildades på A4 innan det lades ned. Vi bokstavligen städade oss ur logementen när vi sista morgonen bar sängarna över kaserngården och stuvade in dem i förrådet.

Efter värnplikten studerade jag till civilingenjör i Linköping och sedan fick jag jobb på Hägglunds i Örnsköldsvik. Under denna tid hade jag fullt upp med annat och hade ingen tanke på att återvända till den gröna världen. Men efter ett par år så vaknade intresset igen och en kollega tipsade mig om att Bilkåren utbildar förare till hemvärnet. Då tänkte jag att lastbil vore ju roligt att köra. Nu var det fullt på lastbilsplatserna och jag blev istället erbjuden att utbilda mig till bandvagnsförare.



*Här står jag uppluckad i en Bv 309 som vagnschef under en orientering ute på fältet. Bandvagn 309 är ett bandgående midjestyrt splitterskyddat trupptransportfordon med terrängframkomlighet. Foto från Gun Persson.*

Jag var klar med min utbildning i december 2008 och skrev kontrakt med hemvärnet tidigt 2009. Under några år var jag bandvagnsförare i hemvärnet och började så småningom känna att jag ville vidareutveckla mig.

Jag valde då att utbilda mig till bandvagnsinstruktör och 2012 var jag färdig. Sen dess har jag jobbat som instruktör på Bilkårens kurser för förare till hemvärnet några veckor per år, men också en del på förband. Ungefär när jag blev klar instruktör bytte jag också tjänst i hemvärnet och ingår numera i kompanistaben som underhållsbefäl.

En hel del utbildningar har det blivit under tiden för att förkovra sig. Flera kurser har avverkats på HvSS i stabstjänst och logistik, men också vinterinstruktör på K 4 i Arvidsjaur.

Jag försöker att delta när hemvärnet kallas in för stöd till samhället. Har deltagit i ett antal eftersök och skogsbränder. Men även på trevligare saker tillsammans med Försvarsutbildarna. Har t ex gått Sagamarschen 1 gång och Nijmegenmarschen 2 gånger.



*Här är jag på skogsbrandsläckning i Högrännaberget i juni 2020. Skogsbranden på Högrännaberget var till ytan inte så stor, men terrängen var extremt svår samtidigt som vädret var väldigt torrt och varmt, vilket försvårade arbetet med släckningen. Sammanlagt deltog ca 80 soldater under 4 dygn i arbetet med att få branden under kontroll. Foto Erik Löfgren.*

För mitt engagemang i den gröna världen har det också blivit några medaljer. 2013 fick jag Hemvärnets bronsmedalj och 2014 fick jag medalj för Bäste soldat. Även för mitt engagemang i Bilkåren har jag blivit uppmärksammas då jag 2019 fick Bilkårens Kungliga medalj i silver.