

Del 5 Pensionär i Sollefteå 1948 – 1978

Året är 1948 och Albert har slutat sin militära bana efter 42 händelserika och stimulerande år i rikets tjänst. Nu finns det mer tid att umgås med familjen. Dottern Gunilla är 10 år och sonen Karl-Erik har just fyllt 5 år.

”Låt inte din rädsla förgöra dina drömmar” var ledorden som följde Albert genom livet.



Bild från Stadsparken. Från vänster sonen Karl-Erik, hustrun Margit, Albert och dottern Gunilla. I bakgrunden ses Appelbergsnipan. 1958 döptes nipan om till Pettersborg efter att Petter Sjödin skänkt den med hus till kommunen.

Det hörde inte till ovanligheterna att Albert tog med familjen på en rälsbussresa till Granvåg¹. Där hälsade de på hans svärmor Anna Edblad, som han höll väldigt kär. Anna bedrev söndags-skolundervisning, så barnen fick där lite andlig spisning. Även den berömda filmaren Lars Molin besökte söndagsskolan

I närheten av Anna bodde taxiägaren Abraham Persson som Albert blev god vän med. En annan bekant och kollega till Albert var fanjunkare Johan Arnell som bodde på en större gård i Helgum. Där brukade familjen vistas ett par sommarveckor. Transporten till Helgum gick smidigt eftersom taxiägaren Persson hade vänligheten att skjutsa familjen dit. Det var bara att stuva in packningen i Volvosuggan samt fälla ner träsitsarna så att alla fick plats.

Hos Arnells serverades frukost med nygräddat tunnbröd, hemkärnat smör samt täte med socker och ingefära. Det var ett skönt avbrott från stadslivet att få komma ut och leva lantliv under en del av sommaren. En skraddare som hette Hansson besökte ofta Arnells familj. Det är nog inte osannolikt att det var av honom som Albert köpte alla sina kostymer.

¹ Granvåg ligger 5 km väster om Sollefteå.



Albert och sonen Karl-Erik står och beundrar den gröna stationsgrodan i väntan på rälsbussen till Granvåg.

Albert var inte främmande för lekar och andra skojiga upptåg tillsammans med barnen. Den nya leksaksbåten Lyra sjösattes i Bruksådammen, till sonen Karl-Eriks stora förtjusning. Albert var mycket road av bärplockning, då fick han komma ut i skog och mark. Många höstdagar tillbringades på TG-höjden² med familjen. Det handlade mest om lingonplockning. För barnen var utflyktens höjdpunkt, då den medhavda matsäcken plockades fram. En del av skörden skickades till hans vän Gustav Nykvist i Husqvarna. I retur kom det äpplen och päron.



Vid Bruksådammen ses från vänster hustrun Margit, hennes systerdotter Kerstin Engström sonen Karl-Erik med segelbåten Lyra och Albert som visar från vilket håll det blåser ifrån.

² TG-höjden ligger två kilometer söder om I 21. På dåtidens karta 1:100 000 var bokstäverna TG, förkortning för Tingslag, tryckt på höjden, därav namnet TG-höjden. På särtryck Sollefteå Garnison, 1:50 000, reviderad 1996 benämns TG-höjden för Tjänmyrberget.

Det var nog ingen slump att Albert i det militära tjänstgjorde som biträde åt regementsintendenten. Han hade en mycket god förmåga att uttrycka sig i text och innehade en stor fallenhet för räkenskaper och logistik. Med en gedigen utbildning i ryggen, en fallenhet, samt stort intresse för administration, gjorde att han under sin tid som pensionär kunde ägna stor tid till att hjälpa andra. Han satt ofta hemma under läslampans sken och skrev eller räknade på något. Albert skötte bland annat om bokföringen åt sin svåger Bror Edblad, som ägde Kringlans bageri på Storgatan. Det var inte tal om något arvode, utan möjligen fick han en limpa eller två eller en utflykt i Bror Edbladhs bil. Det var Alberts goda hjärta och intresse som var drivkraften.



Albert begrundar med skarp blick dokumentets innehåll.

Dagliga promenader var något som Albert vurmade för. Han vandrade ofta till Gamla lägret eller Tjärnmyren. Turerna kunde ibland ta lång tid eftersom han träffade folk efter vägen, som han stannade och pratade med. Dom korta kvällspromenaderna inte att förglömma, då han med mjölkruka i hand begav sig till bonden Gotthild Sjöberg för att köpa mjölk.

Promenader var något som Albert ägnade sig åt upp i mycket hög ålder.

Albert avled den 4 januari 1978 på Sollefteå sjukhus efter en kort tids sjukdom. Han uppnådde den aktningsvärda åldern av 92 år 10 månader och 12 dagar.



Albert utanför sin bostad på Storgatan 121, redo för promenad. I bakgrunden syns Önsta Gård

Alberts och Margits barn Gunilla och Karl-Erik, minns sin far

Han var en pigg och glad pensionär och sades vara I 21:s sista gentleman. Alltid artig, lyfte på pälsmössan och hälsade även om det var 20 grader kallt. Pigg som få, inga krämpor att tala om, mer än dålig syn och hörsel.

Som morfar var han otrolig, tyckte om att läsa och sysselsätta sig med sitt barnbarn. Som änkeman med hemtjänst, så städade han själv för att kunna bjuda på kaffe då städhjälpen kom. Alltid snäll och omtänksam. Dagliga promenader var ett måste, det fortsatte han med till ända till 92 års ålder.