

Helge Hägglund, 1920-02-13, blir efter studier via aftonskola, anställd vid Hernöverken i hemstaden. Här har han såsom kontorist att bland annat ombesörja ekonomi, bokföring, och löneutbetalning till företagets arbetare.

Han är redan väl förtrogen med arbetslivet, endast 13 år gammal får han, efter det att skolläraren hos målsman, fadern Lars, sökt att förmå denne att möjliggöra för studier vid stadens läroverk, ekonomin i hemmet medger dock inte sådant, varför han så vackert får hålla till godo med en plats som springgrabb hos Banankompaniet. Två års arbete följer nu parallellt med aftonskola. Han söker och får med stöd av genomförd utbildning, liksom redan samlad erfarenhet från arbetslivet, en anställning som tjänsteman, kontorist, vid Hernöverken, och förtjänar endast 15 år fyllda mer än sin far.

Skog och mark, friluftsliv, friska tag, det är dock med vad han riktigt trivs, inte sitta instängd om dagarna, varför han, efter nära sju års arbete, två år hos banankompaniet och i det närmaste fem år vid Hernöverken låter värva sig. Kontraktskriven volontär om tre år vid Kungliga Västernorrlands Regemente, I21, Sollefteå, det blir han 1939-11-01



Helge Hägglund
Sergeant
1947 - 1959

Helges närmaste chef vid Hernöverken lovsjunger alls inte att han lämnar sin plats som kontorist till förmån för militären. Kasern B, logement 3, här huserar han med sina nya vänner under hela tre år, bland annat den blivande KDS-ledaren, Birger Ekstedt.



Helge Hägglund
Kontorist
1935 - 1939

Tänka sig, kasern B, logement 3, här blir också jag förlagd under min militära tjänst, endast värnpliktig, men ändå.

När vi skriver år 1954 flyttar han, sergenteren, med familj till en tjänstebostad, adress Önsta B:2, I21, han kommer således från Önsta C: 2, där man huserat alltsedan 1949.

Kamratföreningens återvändarträff 2014, här sammanträffar jag med min fd., plutonchef, 12:e kompaniet I21, dåvarande fanjunkaren Rolf Könberg med fru, vi går samtliga husesyn, i en ombyggd kasern C. Mitt barndomshem, Önsta C:2, lägenhet om två rum och kök, här ombyggd är, dessvärre i fler än ett avseende till det sämre. Borta är rymden, takhöjden en gång 3.40 meter, sänkt till dagens standardutbud.

Var det bättre förr. En hel del var nog det.

Nedtecknat 2024 september månad.

Lars Hägglund



Helge Hägglund
1959 - 1972



Önsta B 3 I21 Sollefteå
fanjunkaren/löjtnanten i armén
Albert Svenssons tjänstebostad
1927 - 1935



Home Sweet Home

Helge Hägglunds hem är förlagt till Brännan med adress, Volontärvägen 19, Härnösand.

VOLONTÄRVÄGEN fram och åter här har familjen under lång tid till fots eller till cykel passerat volontärskolan lyckligt ovetandes om att Helge själv en dag skall ta in på den banan.

Cykelsemester med ett antal kamrater 1935 och möjligen fram till sommaren 1939 det är ett inslag under den lagstadgade ledigheten om två veckor. Bengt Viklund, blivande riksdagsman, den kommande reservofficieren, partisekreteraren i högerpartiet, sedermera partiledare i KDS, Birger Ekstedt. Det är nu två ur kamratkretsen.



till höger sergeant Helge Hägglund, sannolikt kapten Bengt Fredman alternativt kaptenen Frans Boog till vänster ?

Sergeant Helge Hägglund, minne av Stormpi. 1952 - 1953

STORMPIONJÄR.

FLYTT
vi flytt
C till B
så flytt vi
kronans häst
heter balder
den nyttjas nu
helge håller
tömmarna
snart är vi
hemma.

Stormpionjär
vem var han
okänd för mig
vässat pennan,
har han dock
och här något
tillspetsat
tecknat sin bild
av svensk militär
vid I 21
tiden
1952 - 1953
Lars Hägglund



Vad heter hunden
hunden heter ruff

Vem är då jag att här om än endast något lite teckna Helges väg, måhända frågar sig någon så, och så får man gärna fråga.

Skolan för mitt vidkommande börjar hösten 1956, för övrigt mitt sista år som kasernboende. Regementsbacken, man går den fram.



Fr. v. Grankvist, Malm, Tölander, Ekstedt, Hägglund, Andersson

VOLONTÄRER, 1 21.

Birger Ekstedt, volontär 1939, lämnar på egen begäran regementet mitten av 1950-talet, nu officer med löjtnants grad, tids nog blir han partiledare, faktiskt den förste ledaren för Kristlig demokratisk samling, KDS.



Grp Foto Reg.Park. I 21

Fotot sannolikt från 1954 – 1955.

Främre raden fr .v.

Bengt Källkvist, Kerstin Källkvist, Eva Resman, Lena Hedebrandt, Tomas Åberg, Kristina Jägare, Birgitta Åberg, Svante Modin, Lars Modin, Per Åberg

Bakre raden fr. v.

Björn Asplund, Rolf Jägare, Anders Hägglund, Lars Berggren, Göran Berggren, Hans Gärdeud, Björn Hedebrandt, Gunnel Modin.

TRAKTORBÄRNING 1958

Sergeanten Arne Åberg, I 21,
hängandes högst upp i
ställningen, fullt upptagen med
att göra fast ett block.
Wilhelm Wennberg
T 3, normalt kapten
men för dagen grodman,
svarar för att för att traktorn väl
förankrad blir.



BÄRA ELLER BRISTA NU GÄLLER DET.

Ett antal värnpliktiga från regementet
medverkar också vid bärgningen,
bland annat Staffan Westberg, Graninge,
med vilken jag f. ö., blir någorlunda bekant,
under senare del av 1990-talet,
härvid utrustad med egen kamera,
det är han, möjligen är någon bild från honom.
Bärgningsarbetet blir omfattande,
inte mindre än två dagar,
lördag och söndag
krävs innan traktorn åter
kommer i dagen.



VÄSTRA SPANNSJÖN

västra Spanssjön här går traktorn ned sig
vårvintern 1958,
man säger faktiskt
med glimten i ögat
att bärgarbasen,
sergeanten Helge Hägglund
alias stor Helge
ensam hämtade upp traktorn
ur djupet



BRÄNNAN

Härnösand, 1954 – 1955.

Hägglund, Staffan och Anna Britta,

Farmors mor, och dotter Hildur

till höger farfar Lars Hägglund,

lantlig idyll

endast

ett stenkast från stadens centrum,

man går till Håkanssons på Storgatan,

här håller han Håkansson

en karamellaffär.

Det jag har till underlag för mycket av vad jag här skriver, berättar, får jag delvis mig till livs genom iakttagelser, som när jag likt författaren Vilhelm Moberg, hemma i soldattorpet hör knektarna samtala, efter sina regementsmöten. Den franske kungens spelmän, har jag förstås hört fler än en gång. Regementsmötet i det aktuella fallet, ett möte, en sammankomst, på Uoffmässen eller skall jag kanske istället säga, ärtmiddagen med allt vad den inbegriper. Man umgås, till största del enligt ett strikt mönster, de egna leden, mässarna är tre, kårerna likaså. Det präglar människan, såväl på gott som ont. Igår - idag, skilda världar.

Helge vet att ta oss barn med på upptåg allt efter vad ekonomin bjuder, stadspromenad, besöka ett konditori, minnesbilden är att det äger rum mest var vecka, så var det förmodligen inte, men vart kafé , vart konditori inom räckhåll besöker vi dock i sällskap med honom under vår uppväxt. Biograferna är tre, Saga, Teater, Röda Kvarn. Matiné, dela en nickel på fyra, det är söndag, och bion, nu börjar den.

Söndagspromenad i skog och mark. Det var ett annat inslag i vår tillvaro.

Varm saft och något därtill, Hallstastugan dukar upp.



Helge Hägglund

När – Var – Hur

1950-talet -Skogen - Skidor

SÖNDAGSPROMENAD

söndagspromenad,

skog och mark

stock och sten

forcera,

å som bäck

likaså.

kvist och tjärved

samla, javisst,

göra upp eld

kaffe över öppna elden

det smakar fågel.

TIDSBILDER FRÅN SOLLEFTEÅ

1950-talet och tidigare.

som det var förr
kan det så åter bli,
alla har glömt
men inte jag
får det vara en påtår
ack så gärna, tack

BERGGRENS KONDITORI



varsågoda,
saft och bullar
pappa betalar,,
vad dricker då pappa
dricker också han saft,
servitrisen
vet nu hon
hur att
orden lägga vid
borden.



TEATER BIO
” visst minns vi. ”



REMAHLS KAFÉ
ett besök i bageriet
efter vårt besök i
kaféet resulterar
i en och annan påse
fylld med bröd,
Helge och mäster
känner varandra.



säg, Helge var han rökare,
ja, fram till 1959 men sedan
kastar han fimpen
förr gott,
” man vet hur
man vill ha något
sedan gäller det
att hålla fast vid det. ”

HUR GÖR MAN PATRON UR



EN DAG PÅ SKJUTBANAN



VÄSTERNORRLÄNNINGEN

1959

UTDRAG UR ARTIKEL.

kom med ut och skjut
och då blev jag skytt,
nåja, fullt så enkelt
är det väl inte,
väl mött på skjutbanan
med skytتهälsning
för I21:s skytteförening
Helge Hägglund
sekr.



HALLSTASTUGAN tidigt 1960-tal.

Från V. Kapten Einar Naucér, fanjunkare Helge Hägglund, sittande och stående närmast i bild, de båda rustmästarna Lars Mellberg resp., Erik Rudin



Pionjärer i fält.

- 1950- talet -



Sergeant Helge Hägglund



1961
PÅ VÄG,
till eller ifrån,
GRANINGE ?



1942
Furir Helge Hägglund