

Rustmästare Löfblads trossoldater åter 50 år efter Muck

Den 4-5 oktober återförenades tio värnpliktiga som gjorde sin värnplikt 1969-70 på trosspluton¹ 12. kompaniet Västernorrlands Regemente (I 21).

På fredag eftermiddag samlades de forna trossoldaterna på Hotell Hallstaberget för samkväm, middag och övernattnig.

Under lördagen besökte gruppen sitt gamla, sedan år 2000, nedlagda regemente. Kompanichef under deras värnplikt var Löjtnant Jan Nilsson och kompaniadjutant rustmästare Lars Mellberg. Chef för trosspluton var rustmästare Esbjörn Löfblad och som sina medhjälpare hade han överfurirerna Ove Olsson, Lennart Heikenström², och Tommy Jedborn³.



*Fr v Bengt Edblom, Björn Olsson, Anders Tjällman, Göran Österlund och Roger Sjölander.
Foto Lars Boström.*

¹ I trossplutonen ingick hjulburna grupper som understödde bataljonens kompanier med ammunition, drivmedel, livsmedel och reparationer.

² Tidigare efternamn Björkman.

³ Tidigare efternamn Johansson



*Fr v Örjan Näslund, Göran Englund, Martin Norberg, Sune Hultberg och Tomas Kyrk.
Foto Lars Boström.*

På lördagen deltog i besöket I 21 kamratförening sekreterare Lars Boström och Rolf Könberg. Rolf var 1969-70 chef för den bandvagnspluton som ingick i trosskompaniet och som ofta samverkade med trossplutonen.

12. kompaniet var 1969-70 förlagt på första och andra våningarna i B-kasern. Kasernen disponeras i dag av Gudlav Bilderskolan och logementen är omgjorda till lektionssalar. Skolans rektor Monika Karlström, visade gästerna runt i lokalerna där de bodde under sin värnplikt.

Efter guidningen berättade Lars Boström om regementsområdet som idag är ett expansivt affärsområde och om Västernorrland Regementes kamratförening.

Initiativtagare till ”Jubileumssammankomsten” var Göran Englund från Sidensjö. Göran berättade att han under sin värnpliktstid hade spelade tennis mot överstelöjtnant Claes Egnell⁴.



I träffen deltog även fem av trossoldaternas damer. Fr v Inger Hultberg, Ann-Marie Näslund, Marga Englund. Inger Nordenström och Karin Kvrk. Foto Lars Boström.

I avskedets stund var Löffblads trossoldater eniga om att det varit en mycket uppskattad återträff med många glada minnen.

Lars Boström

⁴ Överstelöjtnant Claes Egnell tjänstgjorde 1966 -72 som utbildningsofficer och ställföreträdande regementschef vid I 21. Han var en framstående modern femkampare med ett OS silver i Helsingfors 1952 som sin främsta merit. Egnell var också en skicklig pistolskytt.