

Stockholmssektionens årsmöte den 14 oktober 2021

Stockholmssektionen avhöll sitt årsmöte den 14 oktober på Drottning Victorias Örlogshem på Teatergatan 3 i Stockholm.

Sammankomsten inleddes med att P G Kåhrström blåste Västernorrlands regementes igenkänningsignal på sin 75 år gamla esskornett. Ordförande Matthias Landström öppnade därefter mötet med en parentation över Kerstin Iwar som avled i februari. Kerstin var en trogen föreningsmedlem och deltagare ofta vid våra möten och utflykter. Senast deltog hon i årsmötet 2019. Kerstin Iwar blev 93 år.

Föreningens revisor Jan Tänneryd höjde i sin rapport ett varnande finger för sektionens ekonomi. Efter hans rapport beslöt mötet därför att höja medlemsavgiften till 200 kronor per år. I styrelsen blev det omval på de flesta befattningarna. Årsmötet var väl förberett och dagordningen betades därför snabbt av.



I dag utgör dessa två herrar Västernorrlands regementes hela personalstyrka. Stående regementschefen överste Jonas Karlsson. Sittande regementsförvaltare Daniel Nybling. Foto Bengt-Olof Näslund.

Efter årsmötet höll chefen för Västernorrlands Regemente överste Jonas Karlsson en intressant information om det omfattande och krävande arbete som pågår med att återstarta Västernorrlands regemente och dess detachment Jämtlands fältjägarbatal i Östersund. Med den positiva inställning som Jonas Karlsson och

Daniel Nybling utstrålar kan resultatet inte bli annat än bra. Vi håller tummarna för dem och för vårt regemente.

Efter Jonas Karlssons information tog Lillemor E Ring till orda och tilldelade honom och Matthias Landström var sitt exemplar av boken *Gamla Regementet*. Den utgavs 1941 och är en nyckelroman om I 21. Bokens författare är I 21 kaptenen, den spännande mångsysslaren, Johan Magnus Larsson Ring (Lasse Ring) kanske regementets mest färgstarka personlighet genom tiderna.

Sektionens sekreterare Disa Byman förärade därefter Jonas Karlsson boken *Västernorrlands Regemente och dess föregångare*.

Sektionens ordförande, Matthias Landström, överlämnade en flaska av världens bästa whisky, *High Coast Whisky*, producerad i Ådalen på High Coast Distillery. Jonas Karlsson tackade för gåvorna med orden ”Nu har jag läsning för en lång tid framåt.” Han hade ju en vecka innan, på vår moderförenings höstfest i Sollefteå fått böckerna *Västernorrlands Regemente 1953-83 Människor minnen och spår* och *Västernorrlands Regemente 1983-2000 Från fält, expeditioner, kök och förråd*.

Ulf Skoglund delade ut ett nytryckt häfte *Berättelser från Tjärnmyren*. Både Matthias Landström och Hans Naucmér medverkar i häftet med flera berättelser. En rolig läsning som väcker gamla minnen till liv.

Kvällen avslutades med smörgåstårter med kaffe och kaka. Under fiket berättades minnen vid borden och skrattsalvorna avlöste varandra. En trevlig kväll var till ända och vi medlemmar vill framföra ett stort tack till arrangörerna.

Vi önskar Jonas och Daniel välkomna i vår kamratförening, till regementet och lycka till.



Bengt-Olof Näslund
Åkersberga